



# JOH 3,16 FORTALT IGENNEM FARVER

Lad farverne fortælle Bibelens kernetekst i "Den lille Bibel"

## BIBELTEKSTEN:

Joh 3,16

## DAGENS AKTIVITET:

1. Lav den farveglade bog/ordløse bog (A4 eller A5), som bliver samlet af de udvalgte farver efter samlingen.
2. Lav et armbånd af bomuldssnor med de udvalgte farver. Sæt evt. en perle på guldsnoen, der sym-

boliserer menneskers værdi hos Gud. Det laves før samlingen, og bruges i gennemgangen.

3. Tag på farveløb (se side 4).

## LEDERTANKER:

Teksten er for nogle kendt stof, men brug tid på at glæde dig over dens budskab og takke for, at det også gælder dig. Hvad betyder korset i din hverdag?

## TEKSTEN I FOKUS

### BAGGRUND

Teksten er valgt, fordi Joh 3,16 er et bibelvers, der fortæller det helt centrale i Bibelen. Derfor kaldes verset: "Den lille Bibel". Bibelens store budskab er beskrevet i ét eneste vers, hvilket vi vil lade farverne guld, sort, hvid, rød, grøn og guld, fortælle os om. (Tag det ikke for givet, at alle lejredeltagerne har kendskab til "Den lille bibel", selvom det er en central tekst i Bibelen).

Vi befinder os tidligt i Jesu offentlige gerning. "Hvem er dog den Jesus?" Det var tidens store spørgsmål. Nikodemus, som opsøgte Jesus om natten, hørte til den teologiske elite. Han sad i det jødiske råd sammen med ypperstepræster, skriftkloge og de ældste (Joh 3,1-13). Måske har Jesus været på dagsordenen hele dagen i Rådet, og Nikodemus er nysgerrig og kan ikke få ro i sindet, før han får talt med Jesus selv. Hvem er han? Vi hører ikke meget til Nikodemus efter denne samtale med Jesus, men at den har gjort indtryk, ser vi senere i Joh 7,45-53, hvor han forsigtigt vover at protestere mod Rådets behandling af Jesus samt ved gravlæggelsen af Jesus (Joh 19,39).

Jesus henviser til beretningen om kobberslangen (4 Mos 21,4-9). Baggrunden for den var folkets ulydighed mod Gud, mens de var på vandring fra Egypten til landet, som Gud ville give dem. Folket adlød ikke Gud, og Gud sendte slanger for at få folket i tale igen. Dette GT-stof var kendt stof for Nikodemus. Kobberslangen skulle man kunne se på

lang afstand, og når man kastede sit blik på den, blev man rask. Ligesom kobberslangen var en redning for folket, sådan bliver Jesus også en redning. Da Jesus bliver ophøjet på korset, er det alle menneskers synd, han tager på sig. At "Menneskesønnen" skulle ophøjes, dvs. dø på et kors, "ophøjet" fra jorden. Dette må have været stærk tale for Nikodemus, for det var den mest nedværdigende måde, man kunne dø på.

### LEKSIKON

- **Verden:** I hele Johannesevangeliet står verden for alt det, som er imod Gud. Det er den syndige, oprørske menneskehed, der er tale om.
- **Enbårne:** Eneste fødte.
- **Fortabelse:** At være borte fra Guds kærlighed (Helvede).

### FOKUSPUNKTER

- Vi er skabt af Gud. (Guld)
- Vi fejler og handler forkert. (Sort)
- Jesus kom som verdens frelser. (Rød)
- Jesus vil tilgive os. (Hvid)
- Jesus er en del af mit liv og hverdag. (Grøn)
- Vi skal mødes i Himlen. (Guld)

### SAMTALEBRIK/INDFALDSVINKEL

1. Medbring forskellige størrelser på bibler. Selvom





størrelse, skrifttyper osv. er forskellige, så er indholdet det samme. Men hvad handler Bibelen om, hvis man i korthed skulle fortælle det?

2. Medbring en dartskeive. Tal om dart. Hvis dartskeiven var Bibelen, hvad var så selve centrum?
3. Medbring forskellige farver. Hvad tænker du på, når du ser farven hvid? rød? guld? osv.
4. Farver og illustrationer. Medbring kopiark (Den ordløse bog, side 5) og brug det til gennemgangen.

#### GENNEMGANG AF FOKUSPUNKTER

*Under fokuspunkterne er der skrevet bibelttekster, der begrundes det skrevne, som lederinfo.*

##### *Vi er skabt af Gud*

*Guld:* Gud skabte os til fællesskab med ham (Gud og hellighedens farve).

Fortæl, hvordan Gud skabte jorden og mennesker, og alt var godt og perfekt. Gud elskede sine skabninger og ønskede en tæt relation til mennesket. Han ønskede dem alt det bedste, og gav dem en ramme for deres liv. De to første mennesker fik lov at leve i en dejlig have. Der var kun én ting, de ikke måtte: At spise af det træ, som gav viden om godt og ondt. De måtte ikke spise af Kundskabens træ.

*(Du er skabt i Guds billede, se 1 Mos 1,1-2,4+16-17).*

##### *Vi fejler og handler forkert*

*Sort:* Synden kom ind i verden (ondskabens farve). Men menneskene, Adam og Eva, adlød ikke Gud. De handlede imod hans ord, og det perfekte (guld) blev ødelagt. Det fik en konsekvens for dem, og for alle mennesker efter dem. Fællesskabet med Gud blev ødelagt, og det onde – synden – var kommet ind i verden for altid. Adam og Eva blev vist bort fra det bedste sted, de kunne være, for Gud er ren og hellig, og ingen synd kan være i nærheden af ham. Synd fører til et liv borte fra Gud. Forholdet var gået itu og kunne ikke genoprettes af sig selv.

*(Synden ødelægger det gode, som Gud har skabt. Evas og Adams fejltrin, se 1 Mos 2,15-17 + kap 3).*

##### *Jesus kom som verdens frelser*

*Rød:* Jesus døde på korset (blodet og kærlighedens farve).

Men Gud havde en plan – en redningsplan. Fordi han elskede os - på trods af vores fejl og synd, så handlede han. Han ønskede at vise os sin ubeskrivelige kærlighed – til alle. Derfor sendte han sin eneste søn, Jesus ned til jorden. Han sendte det mest værdifulde, han havde. Fortæl om julenat, hvor englens sang om fred til alle mennesker og at der var født en frelser – en redningsmand.

Jesus skulle vise mennesker, hvordan de skulle leve og han døde på korset (bloddråbe) for at modtage Guds straf over menneskers synd, så vi kan gå fri. Hvilken kærlighedsgerning!

Gud sørgede selv for at "den mur af synd, der skilte mennesker fra Gud" (Ef 2,14), blev brudt ned, så mennesker for altid kan være sammen med Gud igen. Jesus blev forladt af Gud sin egen far – den straf, som vi skulle have haft på grund af synden. Fordi Jesus døde på korset, skal vi aldrig blive forladt af Gud, hvis vi tror på Jesus. Det er Guds store kærligheds-gave til alle mennesker.

*(Kærligheden kom og gav adgang til Gud – Den store gave fra Gud. Se Matt 1,18-25 (Jesu fødsel); Joh 3,16-17 (Jesu død) og Fil 2,6-8 (Jesu sind)).*

##### *Jesus vil tilgive os*

*Hvid:* Jesus gjorde os rene. Vi kan få tilgivelse hos ham. (Renhedens farve).

Igennem Jesu død og opstandelse blev tilgivelsen mulig, og det ødelagte forhold - mellem Gud og mennesker - blev bragt i orden, når vi tror på Jesus. Han skabte fred, hvor der var ufred. Når vi kommer til Jesus med alt det forkerte i vores liv, vil han tilgive os og alt er glemt. Tavlen bliver vasket ret. Hans nåde og tilgivelse er ny hver morgen. Han lader os begynder forfra.

*(Gud gør os rene, fordi Jesus blev "beskidt"! Tak for gaven, Jesus! Se Matt 18,21-35 (Lignelsen om den gældbundne tjener; Joh 20,1-10 (Jesu opstandelse) og Rom 6,4-6 (Frihed fra synden)).*

##### *Jesus er en del af mit liv og hverdag*

*Grøn:* Et liv i vækst sammen med Jesus her på jorden. (Skaber- og vækstfarven).

Jesus ønsker at være vores frelser og én der vil hjælpe os at leve vores liv – også åndeligt. Som et frø bliver til en blomst, sådan skal Guds ord sås i os og vokse, så vi lever i det og af det. Han ønsker at være nær i vores hverdag og have fællesskab med os bl.a. igennem bønner og bibellæsning.

*(Vi gror i Jesus og skal være sammen med ham for altid. Se Joh 15,1-8 (Det sande vintre)).*

##### *Vi skal mødes i Himlen*

*Guld:* Paradiset – Guds hjem. (Gud og hellighedens farve).

En dag samler Gud sine børn hjemme i sin himmel – på den nye jord, hvor han bor. Så skal vi se ham, som Adam og Eva så ham i Paradisets have. Et sted, hvor alt bliver godt igen. Alt er perfekt og her er kun hellighedens farve – ja, selv gader af guld!

*(Tak for livet - nu og i al evighed. Se Åb 21,1-5 (Den nye himmel og den nye jord)).*



**EKSTRA FOKUSPUNKTER:**

- Jesus er sendt som verdens frelser.
- Jesus underviser os igennem bibelvers.

**Jesus er sendt som verdens frelser**

Jesus kom for at frelse verden. Enhver, som i dag hører evangeliet om Jesu død for vores synder og ønsker at gribe fat i denne frelse, bliver frelst. Jesus kom ikke for at dømme, men for at frelse. Den store afgørelse i et menneskes liv er forholdet til Jesus. Den, som tror på ham, dømmes ikke, men sættes fri fra al synd. Jesus er kommet til verden og det kræver et valg for den enkelte - at ville tro på Jesus. Det valg skal Helligånden overbevise os om.

**Tal om**, hvorfor vi skal tage stilling til, om vi tror, at Jesus er verdens frelser eller ej. Hvordan tager vi stilling og hvordan får vi hjælp til det?

**Jesus underviser os igennem bibelvers**

Nikodemus fik et vigtigt ord; Joh. 3,16 (se bibelord), og det gælder også for os. Verset: "Den lille Bibel", indeholder en sammenfatning af hele Bibelens kerneindhold: Gud vil frelse mennesker igennem Jesus. Gud tog initiativet. Han elskede verden, så meget, at han gav sin søn til alle, så at de, der tror på Jesus, ikke skal fortabes, men derimod leve sammen med Gud for altid. Nikodemus blev undervist igennem bibelord. Måske er der et særligt ord, som du har fået, og som du kan bruge i dit liv og give videre til lejrdelegerne.

**Tal om Joh 3,16.** Hvordan husker man indholdet, og hvad kan man bruge indholdet til? Kan I huske andre bibelvers? Tal om deres betydning.

**ANDRE ELEMENTER****BIBELORD**

"For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv" (Joh 3,16).

**DAGENS LEDEROPGAVE TIL FÆLLESSKABET**

Klip et hjerte til hvert af juniorerne og skriv deres navn på og giv det til dem, som et symbol på, at du holder af dem, og vil bede for dem.

**KREATIV BØN**

Tak Gud for, at han altid har tid til mennesker og elsker alle. Den første begynder: Tak Gud, fordi du elsker "Peter" (sidemanden) dernæst fortsætter Peter: Tak Gud, fordi du elsker ... Osv.

Se kopiark på  
næste side →

# DEN ORDLØSE BOG



**1** Gud skabte jorden og mennesker.  
Mennesker adlød ikke Gud.



**2** Forholdet mellem Gud og mennesker gik i stykker.



**3** Gud sendte Jesus ned til jorden. Han døde på korset for at modtage Guds straf over menneskers synd.



**4** Igennem Jesu død og opstandelse blev tilgivelse muligt. Det ødelagte forhold blev bragt i orden, når vi tror på Jesus.



**5** Jesus ønsker at være vores frelser og én, der vil hjælpe os til at gro - også åndeligt. Ordet skal gro i os.



**6** En dag samler han os hjemme i sin himmel.